

Jaargang 1 nummer 4
december 2013

DE MANTTEL



Inhoud

- 2 Van de redactie
- 3 Woord van de pastoor
- 4 Van het bestuur
- 6 Uit de parochie
- 8 Van de geloofsgemeenschappen
- 11 Vieringen tijdens de Kerstdagen
- 12 Liturgische kalender
- 14 Vervolg van de geloofsgemeenschappen
- 16 Contactgroepen Rondom de Torens
- Parochiestatistiek
- 17 Morgen zal Ik zijn!
- 18 De parochie uit
- 20 Jongerenpagina
- 22 Kinderpagina
- 24 Fotopagina

Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485.312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van
9.30 uur - 12.00 uur.

Van de redactie

November, december en januari, maanden waarin we wel een extra lichtje kunnen gebruiken, wat inspiratie om deze donkere tijd door te komen. Ik ook. 's Morgens sta ik rond 6 uur op en ik vertrek om 7 uur. 's Avonds ben ik rond 6 uur thuis, als het verkeer tegenzit om half 7. U snapt het, het licht buiten zie ik vanachter de ramen van onze school. Pas tegen het einde van januari krijg ik het gevoel dat het wat lichter wordt. Maar om nu te zeggen dat het een zware tijd is, nee, niet altijd. De maand december lonkt met het feest van Sinterklaas, ondanks dat we niet allemaal trouwe gelovenden meer zijn, en daarna het grootse en toch ook kleine feest van Kerstmis. Wist u trouwens dat de naam Kerstmis afstamt van 'Christusmis'? In de middeleeuwen werd de naam Christus, wat oorspronkelijk in het Grieks 'de gezalfde' betekent, in Nederland verhaspeld tot 'kerst'. Door de eeuwen heen is niet alleen de naam, maar ook het feest van Kerstmis aardig veranderd, en zeker ook in mijn 'tijd' (ik ben 57). Als mijn oma nu nog leefde zou ze echt niet weten wat ze zag: winkels al vanaf begin oktober gevuld met al die kerstversieringen! Het lijkt wel of mensen tegenwoordig elk jaar een nieuwe kleur voor hun kerstboom kiezen. Het kan ook niet anders, de tijden veranderen, de mensen veranderen, hun leven en ook hun communicatiemiddelen. Ik stuur nog echte kerstkaarten, ik heb ze al in huis, samen met de kerstzegels. Maar naar mijn neven en nichten stuur ik een hele mooie digitale kaart. En over digitaal gesproken: wat denkt u van de Visje-posters? Visje is een christelijk alternatief voor Loesje en zij hebben geweldige slogans. Kijk eens op www.visje-posters.nl, misschien doet u ook nog inspiratie op. Ook van onze parochie kunt u binnenkort alle informatie, feiten, nieuws, activiteiten en foto's via het internet bekijken. Er wordt druk gewerkt aan de nieuwe website, en het lijkt niet lang meer te duren voordat die 'online' gaat. Sowieso zijn er veel mensen die dit parochieblad niet in papieren vorm lezen, maar digitaal. Goed nieuws natuurlijk. Maar het beste nieuws in deze decembertijd is natuurlijk het kerstkindje dat we in ons midden verwachten. En laten we niet alleen denken aan alle kerstglitter om ons heen, maar vooral aan de boodschap van dat kleine jongetje aan ons allemaal: Vrede op aarde voor iedereen van goede wil!

Namens de medewerkers van het parochieblad wens ik u een Zalig Kerstmis en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1500 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.
Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 7 februari a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op amhhemmen@gmail.com.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Woord van de pastoor: "Onderweg naar Kerstmis"

Sinds de vorige uitgave van het parochieblad, na de vakantie, zijn de vele werkgroepen in onze parochie weer gestart. Daarbij is het wellicht goed om een aantal gebeurtenissen te vermelden. De start van de Rock Solid-groep voor de vormelingen is dit jaar niet van de grond gekomen. Dit is echter wel de aanleiding geweest voor een overleg tussen de vormselvoorbereiding en de Rock Solid-leiding met als resultaat dat er een intensievere samenwerking tussen beide wordt gestart. Een nieuwe uitdaging om de tieners bij onze parochie te blijven betrekken.



[Jezus'] stem luisteren die ons zegt: 'Vandaag wil ik in jouw huis verblijven', wat wil zeggen: in je leven. En laten wij Hem verwelkomen met vreugde: Hij kan ons veranderen, kan ons hart van steen transformeren tot een hart van vlees, Hij kan ons bevrijden van egoïsme en ons leven maken tot een geschenk van liefde."

Ik hoop dat de Advent ons opent voor Gods liefde voor ons en onze liefde voor elkaar. Met velen in onze parochie kunnen we dit daadwerkelijk waarmaken, als we in openheid naar elkaar durven luisteren en over grenzen heen durven kijken. Laten we zo samen werken aan de toekomst van onze parochie. Moge het zo Kerstmis worden.

Een mooie Adventstijd, een zalig Kerstfeest en goed begin van het nieuwe jaar.

Pastoor Theo Lamers

De mooie vieringen rond Allerheiligen en Allerzielen zijn voor velen weer tot kracht en steun geweest in deze donkere dagen. Dank aan de vele vrijwilligers die zich voor de vieringen en bijeenkomsten hebben ingezet! De ouderavonden voor de Eerste Communie zijn ook al voorbij. We starten weer enthousiast met een nieuwe groep kinderen. Verderop leest u ook over het initiatief voor een St. Maarten lampionmiddag, waarbij een grote groep kinderen geknutseld heeft en samen gevierd: een echt kinderfeest.

Zondag 10 november waren de jongeren uit het bisdom in onze parochie te gast. Na een inleiding over Diaconie en St. Maarten hebben we deze thema's meteen in praktijk gebracht door middel van een ontmoeting en een maaltijd met bewoners van Maartenshof: een geslaagde en gezellige middag voor jong en oud!

Nu komt de tijd waarin we ons gaan voorbereiden op het mooie feest van Kerstmis. In de donkere dagen vieren we een feest van licht. Gods Licht dat in de wereld komt. De evangelist Johannes schrijft het heel poëtisch in zijn versie van het Kerstevangelie: "In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen." (Joh. 1,1-4)

Ieder jaar opnieuw vieren we met Kerstmis de komst van Gods Zoon in ons midden: ook nu, ook in 2013. Paus Franciscus zei het prachtig in een Angelustoespraak in november: "Laat ons in de diepte van het hart naar Zijn

Och, kiendje toch...

*Vur dè ik jou haj gekust
en vur ut urst in slaop gesust
wár al hèl veul afgespeuld
en ha'n we hèl wà afgezeuld
onderweegs al dagenlang
make mijn un bietje bang
mar ut waor ons pap, da wette,
die make korte mette
zonder gezwam, gezwets of kwats,
en gennen enne gekke frats
waar hij stillekus blij'j mè jou
en praote ôns werm in de kou*

*Menneke, aojumde ie zootjes
tegen jouw bloot' vuutjes
geluk, dá meugde noit vergeten,
geluk, da kunde vuule èn eten
ut is ut kleine woar ut in zit:
un eike in un kiepke
un lichje in un kerske
èn in jôw ...kiendje... in di kribke
och, jungske toch...*

*Door: Elly Schouten -
van de Mosselaar*

Kerstwens

*Kerstmis 2013 is het eerste kerstfeest dat we als nieuwe parochie samen vieren.
Het verhaal van het kerstkind brengt ons samen
en verbindt ons over de oude parochiegrenzen heen.
Het kind maakt ons ook bewust dat we elkaar in de toekomst nodig hebben.
Om een gemeenschap te bouwen waar we ons in thuis voelen.
Waar we iets kunnen betekenen voor de ander.
Laat die boodschap van het Kind ons inspireren.*

*Namens de pastoor en het bestuur van de parochie H. Martinus
wens ik u allen een Zalig Kerstfeest en een goed nieuwjaar.*

Piet van de Koolwijk, vice-voorzitter

Bericht van de secretaris

Met de toetreding van de geloofsgemeenschap H. Lambertus Linden per 1 juli van dit jaar zijn we tot een definitieve samenstelling van de parochie H. Martinus Cuijk gekomen. Een fusie van zeven geloofsgemeenschappen tot één nieuwe parochie. Een fusie, door het bisdom opgelegd, niet iets waar iedereen echt op zat te wachten, maar gezien de omstandigheden onontkoombaar. Met de terugloop van het aantal priesters in het bisdom kan het oude aantal parochies niet meer gehandhaafd blijven, een trend die niet alleen in ons bisdom maar landelijk speelt. Daarnaast is er een terugloop van het aantal kerkgangers waardoor ook de inkomsten voor de parochies dalen. Maar nu genoeg over financiële zaken: de penningmeester van het parochiebestuur heeft dit in de vorige uitgave van "De Mantel" al uitvoerig uit de doeken gedaan. Maar laten we vooral ook de voordelen zien die deze fusie biedt. Nieuw hoeft niet altijd een verslechtering te zijn.

Alle leden van de verschillende geloofsgemeenschappen zullen nu achter hun tot voor kort veilig gewaande "parochiemuren" uit moeten komen om gezamenlijk een vitale nieuwe parochie op te bouwen die toekomstige pastorale en financiële stormen kan weerstaan. We zullen er met zijn allen de schouders onder moeten zetten, dan gaat dit zeker lukken. Op kleine schaal is dit al op gang gezet: in alle geloofsgemeenschappen is een

"Commissie rondom de Toren" aan het werk gegaan om de dagelijkse zaken te regelen zodat het parochiebestuur zich alleen met bestuurlijke zaken bezig hoeft te houden. Inmiddels heeft het parochiebestuur een eerste informeel overleg gehad met de verschillende contactgroepen. Hier is over en weer informatie uitgewisseld en heeft het parochiebestuur vernomen wat er zoal bij de contactgroepen leeft en wat zij van ons verwachten. Hier is ook de afspraak gemaakt dat het parochiebestuur de komende maanden met alle contactgroepen afzonderlijk om de tafel gaat zitten om daar wat meer in detail te horen wat er in de verschillende geloofsgroepen leeft en om hierover met de contactgroepen afspraken te kunnen maken. De avond is zeer positief verlopen en we hebben elkaar zo beter leren kennen. We kunnen nu de samenwerking in de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Wat betreft de pastorale taken is dit ook al redelijk gelukt: met hulp van de Kruisheren uit St. Agatha en emeritus pastoor G. Küppers heeft pastoor Theo Lamers een schema van diensten kunnen opzetten, op zo'n manier dat alle zeven geloofsgemeenschappen toch op zijn tijd in hun eigen kerk eucharistie kunnen vieren, zonder dat hij onevenredig zwaar wordt belast. Bovendien zijn alle parochianen in de gelegenheid om op zaterdag of zondag in een van de kerken binnen de parochie een eucharistieviering bij te wonen. Als deze "vermenging" in de toekomst op grotere schaal plaats vindt, zal dat de saamhorigheid ook vergroten. Er zijn natuurlijk nog een aantal knelpunten die opge-

lost moeten worden maar we zijn vol vertrouwen dat ook dit gaat lukken. En onontkoombaar zullen er in de toekomst nieuwe knelpunten opduiken en zullen er nog pijnlijke beslissingen genomen moeten worden. Maar dit zal zorgvuldig, weloverwogen en na goed overleg gebeuren om zo uiteindelijk tot een vitale parochie te komen. Hiervoor is echter medewerking van alle parochianen nodig, ook als hier besluitvorming uit voort komt die voor een bepaalde geloofsgemeenschap minder gunstig uitpakt.

De secretariële zaken in de parochie zijn nu grotendeels gecentraliseerd: de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters worden centraal bijgehouden, alle inkomende en uitgaande post loopt nu via het parochiesecretariaat, en alle secretariële werkzaamheden zijn hier gecentraliseerd. En ook het contact tussen het parochiebestuur en de contactgroepen verloopt via het secretariaat. Een volgende taak is om in de geloofsgemeenschappen alle regelingen en kosten die niet met onroerend goed te maken hebben, op een rijtje te krijgen: kosten voor koren, organisten, dirigenten e.d. om zo voor alle geloofsgemeenschappen tot uniforme regelingen en vergoedingen voor de betrokken vrijwilligers te komen. De penningmeester, secretaris en vicevoorzitter van het parochiebestuur hebben deze taak op zich genomen. Wij hopen dat we vóór 1 januari 2014 deze klus geklaard hebben zodat we dan in 2014 tot nieuw beleid kunnen komen.

Antoon Janssen
Secretaris parochiebestuur

Tarieven

Het parochiebestuur heeft in de vergadering van november de tarieven voor 2014 vastgesteld:

Tarief H. Mis en bijzondere vieringen

H. Mis stipendium	€ 11,00
Huwelijksviering	€ 360,00
Uitvaart (incl. absoute indien in dezelfde plaats)	€ 450,00

Tarieven begraafplaats

Graf delven/dichten	€ 350,00
Graf ruimen	€ 180,00
Onderhoudsbijdrage per jaar (jaarlijks en groot onderhoud)	€ 27,00

Grafrechten voor eerste periode van 20 jaar

Grafrechten enkel graf	€ 430,00
Grafrechten dubbeldiep graf	€ 645,00
Grafrechten dubbelbreed graf	€ 860,00

Grafrechten urnen bij eerste plaatsing

Plaatsingskosten/afdekplaat	€ 200,00
Grafrechten 20 jaar	€ 645,00
Onderhoudsbijdrage 20 jaar	€ 540,00

Actie Kerkbalans 2013

Jaarlijks doet een grote groep parochianen mee aan de actie Kerkbalans. Kijkend naar de cijfers van vorig jaar hebben wij reeds een groot deel binnen waarvoor onze hartelijke dank. Van een aantal mensen hebben wij helaas nog niets ontvangen.

Misschien bent u gewend uw bijdrage pas begin december over te maken. Alvast bedankt, maar mogen wij hen, die hun bijdrage nog niet overgemaakt hebben, vriendelijk verzoeken dit voor het einde van het jaar te doen. Bij voorbaat hartelijk dank.

Beschouw dit bericht vooral als een vriendelijke aansporing en niet als een strenge opdracht. Natuurlijk vergeet u ook dit jaar onze parochie niet, maar soms is een herinnering nodig. Vandaar.

Als u er vragen over hebt, neemt u dan gerust contact op met onze administratie, want ook bij ons gaat er wel eens iets mis. Alvast onze excuses als we te voorbarig of zelfs foutief gereageerd hebben.

Administratie kerkbijdrage parochie H. Martinus Cuijk.

Unieke kerstkaars uit de parochie

Rondom de feestdagen branden we regelmatig een kaars om een warme sfeer in huis te creëren. Onze parochie wil daar graag aan mee werken en heeft een unieke kaars laten maken. Een kaars met daarop een afbeelding van het kerstverhaal. Deze prachtige afbeelding is een foto van het glas- en loodraam uit de parochiekerk St. Martinus in Cuijk. Op de voorkant van dit parochieblad kunt u een grote afbeelding hiervan zien.

Deze unieke kaars is natuurlijk ook een betekenisvol cadeau voor de feestdagen, want u kunt op deze manier uw licht en warmte op een symbolische manier aan uw dierbaren aanbieden. De kaars is in alle kerken van onze parochie te koop voor de prijs van € 6. De oplage is beperkt.



Adventsactie 2013

Jaarlijks wordt tijdens de advent aandacht besteed aan een goed doel waar onze hulp nodig is. U leest er meer over in het artikel hieronder. In alle kerken van onze parochie zal het mogelijk zijn om uw bijdrage hieraan te leveren. In de H. Jozefkerk zal er een speciale viering zijn met aandacht voor de Filipijnen. De MOV-werkgroep bereidt deze voor. In Linden heeft het voormalige parochiebestuur nog vastgesteld dat uw bijdrage bestemd zal zijn voor Solidaridad.

Filipijnen: Een nieuwe start voor kindprostituees

Op het Filipijnse eiland Cebu wonen miljoenen mensen in enorme steden, die zo langzamerhand helemaal aan elkaar zijn gegroeid. Het grootste deel van de mensen in deze metro-pool leeft in grote armoede. Met name voor vrouwen en meisjes is prostitutie vaak de enige manier om geld te verdienen. Menselijke waardigheid is ver te zoeken en de afgelopen jaren is bovendien het aantal HIV- en aidsbesmettingen in deze groep kinderen schrikbarend toegenomen.

Redden

De Filipijnse priesters Oscar Camono en Briggs Odohan SVD trokken zich het lot van deze kinderen aan. Samen met een groep vrijwilligers bezoeken ze regelmatig uitgaansgelegenheden en de prostitutiebuurten om nieuwe slachtoffers te vinden en hen hulp te bieden. Mevrouw Charmae Pyl Wissink is nauw betrokken bij de vrijwilligersorganisatie: "We richten ons met name op het redden van kinderen en jonge vrouwen die seksueel worden geëxploiteerd." Eén gesprek of één cursus is onvoldoende, vertelt Charmae Pyl Wissink: "In feite is dit een onderwijsproject. De kinderen moeten zelf beslissen hun droom te volgen én ze moeten die droom vervolgens zelf bouwen. We bieden ze de kans hun droom te volgen."

Volhouders

Niet alleen de jonge slachtoffers krijgen hulp, maar ook hun ouders en familieleden. De families worden bovendien geholpen om andere manieren te vinden om geld te verdienen, zodat hun dochttertjes niet opnieuw in de prostitutie belanden. Als kinderen niet naar school gaan, is de kans op terugval groot. Ook daarbij krijgen de meisjes hulp: ze gaan weer naar school en worden geholpen een gewoon leven te leiden. De meeste meiden zijn volhouders, mede dankzij de begeleiding lukt het merendeel hun school af te maken en hun leven anders in te richten.



Mevrouw Wissink: "Nederlandse ouders kunnen hun kinderen een prachtig leven bieden. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Laten we daarom ouders die niet in de gelegenheid zijn hun kinderen een goede toekomst te geven, de helpende hand toesteken." Adventsactie wil kindprostituees in de Filipijnen helpen weer een normaal leven op te bouwen. Wij willen € 25.000 bijdragen. Daarvoor kunnen gedurende twee jaar 41 kinderen en hun ouders worden begeleid.

Doneren

Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor Kerstmis. We ondersteunen het hele jaar missionaire ondernemers en ondernemsters in Nederland die samenwerken met Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden. We geloven in de waarde van relaties en kleinschalige projecten.

Ons rekeningnummer is: 65.31.00.000
of IBAN nummer NL89INGB0653100000 ten name van
Adventsactie, Den Haag.

Er staan ook collectebussen in de kerken.

Gospelconcert trekt volle kerk

Het gospelconcert dat op 6 oktober jl. in de Martinuskerk plaatsvond was een succes. De verrassende samenwerking tussen Zanggroep Creation en Streetjazzband Los Pompadores zorgde voor een swingende middag. Geweldig om te zien dat dit concert van eigen Cuijkse bodem een volle kerk trok.



Leidraad in het concert was het Zonnelied van Francisus. De verschillende thema's werden ingeleid door Cor Maas die geheel in stijl elk blok afsloot met 'Halleluia'. Tijdens de pauze konden de concertgangers genieten van de door de koorleden zelf gebakken cakes. Zanggroep Creation was voor dit gospelproject aangevuld met projectleden die zich enthousiast in de groep mengden. Een samenwerking die smaakt naar meer.

Veel lof gaat uit naar Paul Grevelt die als muzikaal leider van het project veel werk heeft verzet. Hij schreef vrijwel alle arrangementen en heeft er voor gezorgd dat zowel de band als het koor ze binnen een tijdsbestek van 4 maanden onder de knie had. Een compliment waard!

Film met betekenis

Samen kijken naar en praten over de film "Father Damien"

We zien het waargebeurde verhaal van Damiaan, een Belgische priester. Hij veranderde het leven en geloof van lepralijders op het eiland Molokai. Zijn inzet en doorzettingsvermogen is ook vandaag nog een inspiratiebron voor veel mensen. Maar roept ook vragen op. Daarom gaan we na de film met elkaar in gesprek: durven wij ook radicale keuzes te maken? Wat bedoelde Jezus Christus met 'dienstbaar zijn aan mensen'? Hoe ver gaan wij in onze hulp aan anderen? Kiezen we altijd eerst voor onszelf of toch niet?

Tijd: Dinsdagavond van 20.00u tot 22.00u

Datum: 3 december

Plaats: Pastorie van de H. Martinusparochie, Kerkstraat 10 in Cuijk

Begeleiding: Esther Disveld

Niveau: een ster

Kosten: 5 euro (inclusief koffie en thee)

Inschrijving: is niet nodig

Gregoriaans Herenkor St. Martinus

Wie regelmatig op de eerste of derde zondag van de maand de dienst in de H. Martinuskerk in Cuijk-centrum bezoekt kan daar genieten van een volledig Latijnse mis. Zowel de vaste als de wisselende gezangen zijn Gregoriaanse gezangen specifiek voor die zondag van het kerkelijk jaar. Deze gezangen worden uitgevoerd door Herenkor St. Martinus, een koor dat zich heeft toegelegd op de uitvoering van Gregoriaanse gezangen.

Deze oudste muziek van onze westerse wereld blinkt uit in zijn eenvoud (de muziek is éénstemmig) maar bestaat desondanks uit de meest prachtige melodieën. Vanwege de éénstemmigheid lijkt Gregoriaans zingen eenvoudig, maar het tegendeel is waar. De zangers moeten precies gelijk zingen, moeten van het begin tot het einde van een gezang hetzelfde tempo aanhouden, en het stemvolume waarmee de verschillende gedeeltes of woorden van de tekst gezongen moeten worden, is ook zeer belangrijk voor een mooie, en voor wat de betekenis van de tekst aangaat, goede uitvoering.

Het spreekt voor zich dat ons koor bij lange na niet het hele repertoire beheerst, dat zou een onmogelijke opgave zijn en ook niet nodig voor onze taak in de liturgie. Het koor beijvert zich om de gezangen voor alle zondagen van het kerkelijk jaar zo goed mogelijk in te studeren en uit te voeren. Verder zingt het koor bij menige uitvaart de gezangen van de Gregoriaanse requiem-mis. Een keer per jaar geven wij, in samenwerking met de Gregoriaanse koren uit Plasmolen en Gennep, een uitvoering van Gregoriaanse gezangen samenhangend met een bepaald thema. Vaste traditie is ook de muzi-

kale opluistering op Paaszaterdag en Kerstavond van de diensten in verzorgingshuis Maartenshof.

Ons koor heeft ook enkele tweestemmige missen en liederen op het programma staan en op de kerkelijke hoogtijdagen zingen wij samen met dameskoor De Uitkomst een aantal vierstemmige missen en liturgische liederen van diverse componisten.

Het koor bestaat al meer dan honderd jaar, een oprichtingsdatum is niet bekend. Momenteel bestaat het koor uit 18 leden waarvan er nog 15 actief zijn. De gemiddelde leeftijd is zoals bij veel van dit soort koren hoog en dat is ook het grote gevaar voor het voortbestaan van al die koren: aan de bovenkant is er een regelmatige uitstroom door ouderdom, ziekte of overlijden en aan de onderkant is er nauwelijks of geen instroom van nieuwe leden. En dat terwijl het Gregoriaans sinds een aantal jaren toch weer sterk in de belangstelling staat.

Maar zolang we deze groep bij elkaar kunnen houden gaan we enthousiast verder met het instuderen, vervolmaken en uitvoeren van deze prachtige muziek, om deze bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen.

Mocht u na het lezen van dit verhaal ook enthousiast geworden zijn om deze muziek te gaan zingen dan bent u van harte welkom op onze wekelijkse repetitie-avond. Wij repeteren op woensdagavond van 19.00 tot 21.30 uur onder de bezielende leiding van onze dirigent Gregoriaans, broeder Sjef van Hoek, in de kapel van het voormalige broederhuis De La Salle, in de Graaf Hermanstraat in Cuijk. Een deel van de repetitietijd wordt besteed aan de vierstemmige missen en gezangen onder leiding van onze dirigent Bert Gerrits van de Ende. Wij hopen na deze oproep toch een aantal nieuwe leden te mogen begroeten.

Namens Herenkor St. Martinus,
Antoon Janssen
Voorzitter

**Zonder Jezus
is je
kerst mis**



www.visje.cjb.net

Rondom de Martinustoren Cuijk

Oecumenische Vesperdiensten

Ook dit jaar willen we als christenen in Cuijk samen vierend toelevend naar Kerstmis. We doen dat door samen de vespers te vieren met liederen, psalmen, bijbelteksten en gebeden. Iedere dinsdag in de Advent komen we samen in de St. Martinuskerk in Cuijk om 19.00 uur. U bent van harte welkom om mee te vieren.

Kerstviering voor ouderen en zieken

Dat wij in deze Kersttijd licht en warmte mogen ervaren van de mensen om ons heen.

Wij nodigen u uit voor de kerstviering op maandag 23 december a.s. om 10.30 uur in de Martinuskerk in Cuijk-Centrum. In de eucharistieviering, voorgegaan door pastoor Lamers, willen wij vooruitkijken naar de geboorte van Jezus. Het dameskoor 'De uitkomst' o.l.v. Bert Gerrits van de Ende zal de viering opluisteren. Na de viering is er een gezellig samenzijn met koffie en kerstbrood.

Als u wilt deelnemen aan deze viering en u hebt geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, kunt u zich opgeven bij een van de volgende personen van onze werkgroep.

J. Bardeel	318337	B. Kaal	317086
T. Thomassen	312500	H. Minten	317482
R. Buenen	313486	M. Schrijen	321733

De werkgroep ouderen en zieken rondom de Martinustoren.

Martinusgids iets voor u?

De Martinuskerk in Cuijk is sinds jaar en dag een belangrijke, zo niet de belangrijkste culturele publiekstrekker in Cuijk. De kerk ligt tijdens het voorjaar en de zomer op een druk bezochte wandelroute van Cuijk naar Nijmegen, en vele wandelaars willen dan ook even een bezoek brengen aan onze kerk.

Veel van de toeristen die in die periode hier in de omgeving vakantie vieren brengen dan een bezoek aan onze kerk. Maar helaas is de kerk, noodgedwongen, alleen te bezichtigen van achter de glazen deuren, dit om vandalisme en diefstal te voorkomen. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als de bezoekers het interieur van de kerk met zijn vele prachtige kunstschaten en muurschilderingen van dichtbij konden bewonderen. Het parochiebestuur wil daarom kijken of we de kerk in 2014 in de periode tussen Pasen en de herfstvakantie op bepaalde dagen kunnen openstellen voor publiek. Dit kan echter alleen maar als er op die dagen toezicht is van één of meerdere personen.

Wij zoeken daarom een aantal vrijwilligers die bij toerbeurt op een van die dagen toezicht willen houden en die zich een beetje willen verdiepen in alle facetten betreffende de kerk, het interieur en de aanwezige kerkschat-

ten, dit om uitleg te kunnen geven mochten er vragen komen van bezoekers.

Voor dit laatste is er natuurlijk uitstekend studiemateriaal voorhanden in de vorm van het boek "Licht op de Martinus". Er kan dan ook voor elke dag een inventarisatie gemaakt worden van het aantal bezoekers, om te kijken of het de moeite loont om ook in de jaren daarna de kerk op die bepaalde dagen open te stellen.

Wij zoeken daarom een aantal enthousiaste vrijwilligers die als "Martinus Kerkgids" deze taak op zich willen nemen. Mocht u nog wat vrije tijd over hebben en geïnteresseerd zijn in deze interessante functie, neemt u dan contact op met het secretariaat van de parochie, telefoon 0485-312555.

Nieuwjaarsconcert harmonie Gaudete in St.-Martinuskerk

Bij de kerkelijke harmonie Gaudete in Domino wordt met volle kracht gewerkt aan het nieuwjaarsconcert van 2014. Een bijzonder concert, dit jaar in onze St. Martinuskerk. Een concert dat, zoals wel vaker, niet door de harmonie alléén gegeven zal worden.

Bijzonder is dit jaar niet alleen de locatie, maar ook de samenwerking die gezocht is: de Plastic Paddies. Ierse traditionals, meerstemmige meezingers, bluegrass en folksongs. Dirigent Joost Hendriks gaat met dit concert opnieuw de uitdaging aan om diverse muziekstijlen te vermengen.

Tijdens deze muzikale avond in de kerk zal niet alleen het harmonieorkest van Gaudete acte de présence geven maar ook de twee andere geledingen: het opleidingsorkest o.l.v. Niels Hendriks en de blokfluitklas o.l.v. Marjo vd. Locht. Twee onderdelen van het muziekgezelschap die elk hun eigen stijl en enthousiasme laten zien en horen. De meest actuele info over het concert staat altijd op www.harmoniegid.nl

Zaterdagavond 11 januari 2014. Aanvang 19.30 uur. De entree is gratis

Rondom de Jozeftoren

Bezoekgroep: Nationale Ziekendag 7 september 2013

Op 7 september j.l. werd er in de H. Jozefkerk de nationale ziekendag gevierd. Om 14.00u was er een eucharistieviering waarin pastor Kees Michielse voorging. Het thema van de viering was: handen. De lezingen, liedjes en de preek gingen allemaal over handen. Na de viering waren de mensen ontroerd over al deze woorden. Ger Keijzers had voor deze viering nog extra een liedje gecomponeerd. Prachtig! Na de viering werd er in het zaaltje koffie/thee geschonken.

Natuurlijk kwamen er naderhand de glaasjes tevoorschijn en werd er een hartig hapje geserveerd. Ger Keijzers bleef om liedjes te zingen, ook Indonesische

liedjes werden door iedereen meegezongen. Het was weer een geweldige mooie middag! Pastor Kees, Ger, de dames van de catering en bezoekgroep, de mannen die steeds maar klaar staan om te sjouwen en te rijden en natuurlijk Joost voor al zijn hulp: heel hartelijk dank voor alles!!!

Namens de bezoekgroep Jozefkerk: B. Albers

Jarige pastor Kees en jarige pastor Toon

Pastor Kees Michielse is 11 oktober jarig geweest: 71 jaar! En **pastor Toon** v.d. Acker wordt 3 december a.s. zelfs 80 jaar. Beiden van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie nog vele jaren toe! En vanaf deze plaats ook hartelijk dank voor het vele, inspirerende werk dat jullie voor onze kerk gedaan hebben en nog doen!!

Jozefkerk: Kledinginzameling voor Mensen in Nood Kleding die naar de Jozefkerk wordt gebracht, komt **gegarandeerd** in aanmerking voor hergebruik. Op maandag- t/m vrijdagmorgen, van 9 tot 12 uur, kunt U terecht bij de Pastorie, De Valuwe 2 of in de Mariakapel. Ook na de Eucharistieviering van 11 uur op zondag kan dat! De organisatie van de kledinginzameling gebeurt door Sam's Kledingactie voor **Cordaid Mensen in Nood**. Mede dankzij hen hebben hierdoor vele honderden mensen in rampgebieden steun mogen ontvangen in de vorm van noodhulp zoals o.a. kleding! Daarom: van harte aanbevolen!!

Kerkbijdrage en kerkbalans

Kerkbijdrage/kerkbalans komen natuurlijk ook ten goede aan de Jozefkerk!!

Bezoekgroep: Kerstviering 21 december 2013

De kerstviering voor de zieken en ouderen wordt dit jaar in de H. Jozefkerk gehouden op 21 december a.s. De eucharistieviering begint om 14.00u en pastor Kees Michielse zal in de dienst voorgaan. De dienst zal opgeleusterd worden door het zangkoor Vivace uit Vianen. Na de dienst gaan we koffie/thee drinken met een sneetje kerstbrood er bij. Mocht u zin hebben om deze dienst bij te wonen, aarzel niet, kom gewoon, we hebben altijd plaats voor u.

Namens de bezoekgroep: B. Albers

Het voorportaal van de Jozefkerk een creatieve werkplaats

Jozef de timmerman, de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders. Hoe toepasselijk kan het zijn dat nu in het voorportaal van de Jozefkerk een creatieve werkplaats is gecreëerd.

Enkele leden van de wijkraad hebben in 2010 het initiatief opgepakt om een aantal SocialSofa's te creëren in de wijk De Valuwe. De SocialSofa is een betonnen buurtbank met een eigen unieke mozaïekafbeelding. Deze mozaïekafbeelding wordt in de werkplaats gemozaïekt door wijkbewoners niet alleen vanuit de Valuwe maar ook daarbuiten. Mozaïeken is een bezigheid bij uitstek

om samen te doen, een praatje maken en tegelijkertijd iets moois creëren. Dat werkt, de resultaten spreken voor zich. Met elke SocialSofa is er weer een plek waar we elkaar op een dagelijkse, spontane en onbevangen manier kunnen ontmoeten. Of gewoon tijdens een wandeling in de wijk, even uitrusten op een bankje. En met elke SocialSofa zijn we weer een mooi plekje rijker in de wijk.

Inmiddels zijn er al twee SocialSofa's in de wijk geplaatst en het derde bankje staat in het voorportaal van de Jozefkerk, de werkplaats van de mozaïekers.



Voor de 1e SocialSofa mochten we de kas achter het Merletcollege gebruiken. Nadien had

Stichting Actief de ruimte zelf weer nodig en zaten we zonder werkplaats. Na wat speurwerk door de wijk De Valuwe, van boerenschuur tot garage, kwamen we uit bij de kerk. Na wat overleg groeide langzaam het idee dat daar wel mogelijkheden lagen. Een aantal mensen waren behulpzaam om mee te denken en zo zijn we samen uitgekomen in

het voorportaal van de kerk. Een bijzondere plek waar wij als mozaïekers veel vrijwilligers tegenkomen, die zich, net als wij, inzetten voor de gemeenschap. We zijn dan ook heel blij met deze werkplaats en wie een keer wil komen kijken of letterlijk een steentje bij wil dragen is van harte welkom. En wie weet staat de 3e SocialSofa wel heel mooi op het bordes voor de Jozefkerk. Het is maar een idee!
Paulien Hijl



Kerstmis 2013 H. Jozefkerk

Ook dit jaar is de kerststalgroep weer druk bezig met de voorbereidingen voor Kerstmis. In augustus kregen we het thema aangereikt van onze Pastor: "De kerstboodschap binnen de sociale media".

Wij hebben momenteel heel veel "sociale media". Is dit een verrijking? De bereikbaarheid en actualiteit is bijna optimaal. De vraag is, hoe ga je ermee om?

Maar de Engel sprak: "Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor jullie. Een grote vreugde voor het hele volk." (Lucas 2, 10) Door een Engel op te voeren als boodschapper, beoogde Lucas ook een optimale bereikbaarheid, wereldwijd en aardediep.

De huidige manier van het Kerstgebeuren komt via TV, dagbladen, I-pads, twitter e.d. aan de orde.

Dit jaar trachten wij dit gebeuren in beeld te brengen naast de gewone stal en de Kerstboom.

Op 1ste en 2de Kerstdag is de H. Jozefkerk na de mis van 11.00 tot 17.00 uur open. U bent van harte welkom. Wij wensen U fijne Kerstdagen en zalig Nieuwjaar.

Kerststalgroep van de H. Jozefkerk.

ALLE VRIJWILLIGERS: BEDANKT !!!

Aan het eind van dit jaar 2013 willen wij namens de Contactgroep Rondom de Jozefstoren **ALLE VRIJWILLIGERS** van de Jozefkerk **van harte bedanken** voor al hun werk voor onze kerk. Wij hopen ook dat we in het nieuwe jaar 2014 weer op Uw hulp mogen rekenen en wensen U alvast een gelukkig en voorspoedig 2014!!

Contactgroep *Rondom de Jozefstoren*
Frans van den Bogaard

Rondom de Lambertustoren Beers

Zondag 25 augustus gebeurde er iets bijzonders in onze kerk te Beers. Het verliep als volgt: Pastoor Theo Lammers lukte het niet om voor Beers 'n priester te vinden om voor te gaan in de eucharistieviering. Na aandringen waagde Theo nog 'n laatste poging en nam contact op met de pastorie van Handel. Hiervan wist hij dat daar 3 jonge Braziliaanse priesters woonden en al behoorlijk waren ingeburgerd hier in Nederland en al goed Nederlands spraken. Hij had geluk of beter, wij hadden geluk en een van die priesters kwam naar Beers en ging voor in de dienst.

Daar ik verstaan had van Pastoor Theo dat het een Portugees was, n.l. Pater João de Deus Campos, (zeg maar met 'n lach op zijn gezicht "Jan uit Handel"), verraste het mij dat hij mij bij de kennismaking vertelde dat hij uit Brazilië afkomstig was en de taal die zij spreken Portugees is, vandaar het misverstand.

Ongeveer 60 jaar geleden vertrok 'n 'Beersenaar' n.l. 'Tien Arntz' als missionaris naar Brazilië om daar te gaan werken en hij is daar zijn hele leven gebleven. Nu na vele jaren komt er 'n Braziliaan naar Beers om voor te gaan in de eucharistieviering. 'n Mooi gebeuren in onze geschiedenis, de omgekeerde wereld. Zo ging een broer van Tien Arntz, Piet, naar Indonesië en hij is in de plaats Bandung bisschop geweest. Ook ging in die tijd missionaris pater Cuppen naar Indonesië. Vele missionarissen en missiezusters vertrokken naar de missiegebieden omdat hier 'n overschot aan priesters en zusters was en daar nog veel werk te doen was. Nu is de tijd zo veranderd dat de Brazilianen naar Nederland komen omdat er nu hier 'n priestertekort is. Is dit misschien het begin van een nieuw tijdperk en zullen priesters uit het buitenland zich de komende tijd hier vestigen?

Wij zijn al vele jaren aan niet-Nederlanders gewend, daar de Kruisheren uit St. Agatha bijna allemaal uit België afkomstig zijn. Dat is 'n gewone gang van zaken en heeft nog nooit tot problemen geleid. Wij kunnen al behoorlijk goed met allochtonen overweg en als zij het willen dan staat er niets in de weg. Dus wie weet, we wachten maar rustig af en hopen op 'n goede afloop c.q. 'n oplossing.

Het is voor 2 november Allerzielen weer mooi druk geweest op het kerkhof te Beers. Vele familieleden van de overledenen hebben weer hun uiterste best gedaan en de graven netjes verzorgd en versierd met 'n bloemetje. Ook de werkgroep 'kerkhofonderhoud' heeft goed werk geleverd en het kerkhof was bijna bladrij. Mannen, hartelijk dank. Ook hebben zij in het voorjaar de grote haag tussen de provinciale weg en het kerkhof verwijderd en is er 'n grote open ruimte ontstaan, daarom is er 's avonds volop verlichting op het kerkhof. Dit had zijn voordeel met Allerzielen, toen de nabestaanden in 'n kleine processie naar het kerkhof gingen om 'n kaarsje te plaatsen op het graf van hun overleden familielid. Extra verlichting was niet nodig. Dit gebeurde tijdens de eucharistieviering die goed bezocht is. Zo ook de H. Mis op zaterdagavond 9 november, waar vele intenties waren opgegeven en vele gelovigen daar gevolg aan hebben gegeven. Zo hebben we samen weer van 2 mooie diensten mogen genieten met mooie zang van het Gemengd Koor en van koor Together. Allen hartelijk dank.

Contactgroep *Rondom de Lambertustoren*
Harrie van Haren

Rondom de Antoniustoren

Wereldmissie dag

Op wereldmissiedag werden de kinderen van "de Akkerwinde" uiteraard ook betrokken bij de viering daarvan. Op zondag 12 oktober was het thema 'Denken aan de kinderen van de hele wereld'. Dit jaar waren het de kinderen uit het land Tanzania, die speciaal in de belangstelling stonden. We hoorden een lezing over het kleine olifantje Hannibal, die geplaagd wordt door de kudde omdat hij zo traag is. Om zich te bewijzen beklimt hij in zijn eentje de hoogste berg van Afrika. Zo bewijst hij aan zichzelf maar ook aan ons dat vertrouwen in jezelf je in staat stelt veel te doen wat je niet voor mogelijk hield.

In de lezingen kwam ook het verhaal van het mosterdzaadje aan de orde, evenals het verhaal van Pepo, die vertelt hoe hij met zijn zusje leeft in Tanzania.

De dienst werd muzikaal opgeluisterd door Gemengde Zangvereniging Vivace. Een zeer geslaagde dienst. Rondom het thema was ook een spaaractie georganiseerd. Deze spaarzakjes werden op school en in de kerk gevuld. Na het tellen van inhoud bleek de opbrengst € 36,71 te zijn. Een geweldig bedrag!

Vieringen tijdens de Kerstdagen

Kerstavond

17.00 uur	Kinderkerstfeest - gebedsdienst , Lambertuskerk	Beers
19.00 uur	Gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor en opleidingsorkest Gaudete in Domino - eucharistieviering	Jozefkerk, Cuijk
	Eucharistieviering m.m.v. Vivace	Antoniuskerk, Vianen
21.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Creation	Martinuskerk, Cuijk
	Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor	Lambertuskerk, Beers
	Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor	Martinuskerk, Katwijk
	Gebedsdienst	Lambertuskerk, Linden
	Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken	Agathakapel, St. Agatha
23.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor	Martinuskerk, Cuijk
	Eucharistieviering m.m.v. Jozefcantorij	Jozefkerk, Cuijk

Eerste Kerstdag

9.30 uur	Eucharistieviering m.m.v. Creation	Agathakapel, St. Agatha
11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Gaudete in Domino	Martinuskerk, Cuijk
	Eucharistieviering m.m.v. Together	Lambertuskerk, Beers
	Eucharistieviering m.m.v. Crescendo	Jozefkerk, Cuijk
15.30 uur	Kindje wiegen voor de allerkleinsten	Martinuskerk, Cuijk

Tweede Kerstdag

11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Gospelkoor	Martinuskerk, Cuijk
	Eucharistieviering m.m.v. Harmonie Irene	Jozefkerk, Cuijk

Dagelijkse diensten:

weekdagen 11.15 uur	Eucharistieviering	Kruisherenskapel St. Agatha
woensdag 19.00 uur	Eucharistieviering	Jozefkerk Cuijk
ma, di, do en vr. 17.30 uur	Vespers	Jozefkerk Cuijk

Bijzondere vieringen

di 3-12, 19.00 uur	Oecumenische Vesperdienst	Martinuskerk, Cuijk
vr 6-12, 9.00 uur	Eucharistieviering Eerste vrijdag H. Nicolaas	Martinuskerk, Cuijk
ma 9-12, 19.00 uur	Eucharistieviering Hoogfeest Maria Onbevleete Ontvangenis	Martinuskerk, Katwijk
di 10-12, 19.00 uur	Oecumenische Vesperdienst	Martinuskerk Cuijk
di 17-12, 19.00 uur	Oecumenische Vesperdienst	Martinuskerk Cuijk
vr 27-12, 9.00 uur	Eucharistieviering Feest H. Johannes, evangelist	Martinuskerk Cuijk
di 31-12, 19.00 uur	Eucharistieviering Oudjaar, H. Sylvester	Martinuskerk Cuijk
di 31-12, 19.00 uur	Gebedsdienst oudjaar	Lambertuskerk Linden
wo 1-1, 11.00 uur	Eucharistieviering H. Maria, Moeder van God	Martinuskerk Cuijk
vr 3-1, 9.00 uur	Eucharistieviering Eerste vrijdag H. Naam van Jezus	Martinuskerk Cuijk
wo 5-2, 11.15 uur	Eucharistieviering H. Agatha, patroon van de kruisherenskapel	St. Agatha
di 11-2, 19.00 uur	Eucharistieviering O.L.V. Van Lourdes	Martinuskerk Katwijk
vr 14-2, 19.00 uur	Eucharistieviering Feest HH. Cyrillus en Methodius	Martinuskerk Cuijk

Liturgische kalender

Datum	30 november en 1 december 1ste Z vd Advent	7 en 8 december 2de Zondag vd Advent	14 en 15 december 3de Zondag vd Advent	21 en 22 december 4de Zondag van de Advent	28 en 29 december Feest Heilige Familie
Kerk 	St. Martinus parochiekerk Zat. 19.00 Creation bewoners Dichterbij Zondag 11.00 Herenkoor	Zondag 11.00 Dameskoor	Zondag 11.00 Herenkoor	Zondag 11.00 uur Dameskoor	Zondag 11.00 't Akkoordje viering met bruidsparen
H. Agatha St. Agatha 	Zondag 9.30	Zaterdag 19.00 De Maasklanken Zondag 9.30	Zondag 9.30	Zaterdag 19.00 Creation Zondag 9.30	Zondag 9.30
H. Lambertus Beers 			Zaterdag 19.00 Together		Zondag 11.00 Samenzang
H. Jozef Cuijk 	Zondag 11.00 Samenzang	Zondag 11.00 Jeugdkoor	Zondag 11.00 Crescendo	Zondag 11.00 Jozefcantorij	Zondag 11.00 Samenzang
H. Martinus Katwijk 	Zondag 9.30 parochiekoor		Zondag 9.30 parochiekoor		Zondag 9.30 Gebedsdienst parochiekoor
H. Lambertus Linden 	Zondag 10.00 Gebeds- dienst	Zondag 9.30 Eucharistie- viering	Zondag 10.00 Gebeds- dienst	Zondag 10.00 Gebeds- dienst	Zondag 10.00 Eucharistie- viering
H. Antonius van Padua Vianen 	Zondag 11.00 uur Allegro Vi- vace	Zaterdag 18.00 Juvia	Zaterdag 18.00 Gebedsdienst Vivace		Zondag 11.00 Gebedsdienst Allegro Vi- vace

4 en 5 januari Openbaring van de Heer, Driekoningen	11 en 12 januari Doop van de Heer	18 en 19 januari 2de Zondag door het Jaar	25 en 26 januari 3de Zondag door het Jaar	1 en 2 februari Opdracht van de Heer in de tempel/Maria Lichtmis	8 en 9 februari 5de Zondag door het Jaar
Zondag 11.00 Dames- en Herenkoor	Zondag 11.00 Dameskoor	Zondag 11.00 Herenkoor	Zaterdag 19.00 Zanggroep Creation Zondag 11.00 Herenkoor	Zondag 11.00 Herenkoor	Zondag 11.00 Dameskoor
Zaterdag 19.00 De Maasklanken Zondag 9.30	Zondag 9.30	Zaterdag 19.00 De Maasklanken Zondag 9.30	Zondag 9.30	Zaterdag 19.00 De Maasklanken Zondag 9.30	Zondag 9.30
	Zaterdag 19.00 Together		Zondag 11.00 Gemengd koor		Zaterdag 19.00 Together
Zondag 11.00 uur DieDrie	Zondag 11.00 Jeugdkoor	Zondag 11.00 Crescendo	Zondag 11.00 Jozefcantorij	Zondag 11.00 Samenzang	Zondag 11.00 Jeugdkoor presentatie Communie
Zondag 9.30 parochiekoor		Zondag 9.30 parochiekoor		Zondag 9.30 parochiekoor	
Zondag 10.00 Gebedsdienst	Zondag 10.00 Gebedsdienst	Zondag 10.00 Gebedsdienst	Zondag 9.30 Eucharistieviering	Zondag 10.00 Gebedsdienst	Zondag 9.30 Eucharistieviering
Zaterdag 18.00 Juvia	Zaterdag 18.00 Gebedsdienst Vivace	Zondag 11.00 Vivace		Zaterdag 18.00 Juvia	Zaterdag 18.00 Gebedsdienst Vivace

Allerzielen

Op zaterdag 2 november is in onze kerk een speciale dienst verzorgd vanwege Allerzielen. In een ingetogen dienst hebben we samen onze overledenen herdacht. Waarna iedereen in de gelegenheid was om een licht naar het graf van de overledenen te brengen.

Kerstconcert

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om het jaarlijks kerstconcert in Vianen onder uw aandacht te brengen. Het concert wordt dit jaar gehouden op zondag 22 december in onze kerk. De aanvang is 's morgens 11.00 uur (duur c.a. 1,5 uur).

Allegro Vivace, zanggroep Juvia, het opleidingsorkest van Vicinia, gemengd koor Vivace, en een samengesteld groepje van Vivace hebben hun medewerking toegezegd. Wij hopen U weer te mogen begroeten op deze traditionele voorstelling. De entree is gratis en afloop is er gelegenheid gezamenlijk te genieten van een glaasje glühwein.

Kerkhofpoort

Door onze vrijwilligers is het scharnier van de poort naar het kerkhof weer zo goed mogelijk hersteld, zodat de poort weer naar behoren functioneert. Hartelijk dank daarvoor aan de mensen die het probleem hebben opgelost.

Het vernieuwen van het hekwerk wordt in de begroting van de parochie (H. Martinus) voor 2014 opgenomen.

Oudejaarsviering

Zoals elk jaar, zal er in onze parochiekerk weer een oudejaarsviering plaatsvinden. Deze gebedsviering zal gehouden worden op zondag 29 december om 11.00 uur.

VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS.

Het is de laatste keer dit jaar dat dit blad verschijnt. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om al onze vrijwilligers en medewerkers hartelijk te danken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Het is fijn zo'n groep mensen te hebben waarop je kunt terugvallen. Graag willen we ook vanaf deze plek al onze parochianen een heel fijn en zalig Kerstfeest wensen en een goede jaarwisseling en veel voorspoed voor het nieuwe jaar 2014.

Contactgroep *H. Antonius van Padua Vianen*
Jacqueline Lamers

Rondom de Toren H. Agatha

Langzamerhand gaan ook wij wennen aan de situatie, die is ontstaan na de fusie van 1 jan. 2013. De grootste verandering, waar wij erg aan hebben moeten wennen en waar we mee moesten leren omgaan was wel dat we na 35 jaar onze parochieviering op elke zondag, nu moesten gaan houden op de eerste en de derde zaterdag.

Net als voorheen hebben we nog steeds twee koren die afwisselend op de zaterdagen deze parochievieringen opluisteren, zodat het mooie en sfeervolle vieringen zijn. Over het aantal kerkbezoekers kunnen we alleen maar heel erg tevreden zijn, dit komt ook mede door de vele misintenties, die geregeld worden opgegeven. Het aantal intenties van 10 is normaal en soms meer. Het aantal bezoekers is de laatste maanden, nu blijkbaar iedereen zijn weg gevonden heeft naar de zaterdag, steeds tussen de 70 en 100, soms meer en met Allerzielen zelfs 155. Wel moet hierbij vermeld worden dat er behoorlijk wat mensen van buiten St. Agatha komen.

Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar een aantal dagen voor Kerstmis weer het traditionele adventsconcert gehouden worden en wel op zaterdag **14 december a.s. om 19.00 uur** in de kerk, het is dan de tweede zaterdag en er is dan dus geen parochieviering. De groepen die hier aan deelnemen zijn fanfare H. Agatha, zangvereniging De Maasklanken en zanggroep Creation. Ook zullen enkele kerstverhalen worden voorgelezen door leden van de KBO. Deze groepen waren zeer enthousiast toen hun gevraagd werd medewerking te verlenen aan genoemd concert. Het belooft net als voorgaande jaren weer een sfeervol concert te worden, wat ieder jaar door een groot aantal mensen bezocht wordt.

Verder is er op **Kerstavond** zoals gewoonlijk **om 21.00 uur de nachtmis** die met zang wordt opgeluisterd door De Maasklanken en op **eerste Kerstdag** is er een viering **om 9.30 uur** die muzikaal wordt verzorgd door Creation.

Dan is 2013 bijna ten einde en willen wij al onze vrijwilligers heel erg bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Iedereen die zich op welke manier dan ook dienstbaar heeft gemaakt voor onze geloofsgemeenschap is onmisbaar en zeker na het samengaan van 7 parochies is het zeker in het begin wel eens moeilijk geweest hoe het een en ander zich zou gaan ontwikkelen.

Laten we hopen op een prettige, goede en vruchtbare samenwerking voor 2014, voor alle partijen waar wij als geloofsgemeenschap mee te maken krijgen.

Als laatste willen wij een naam noemen van een persoon, wie wij als geloofsgemeenschap al vele jaren veel dank zijn verschuldigd en dat is Pastor Kees Michielse. Ook voor hem is er na het samengaan tot een grote parochie veel veranderd, hij heeft zich vooral moeten aanpassen aan bovengenoemde parochieviering die van de zondag naar de zaterdag is verplaatst. Kees, veel waardering is er nog steeds voor jouw werk als Pastor, we hopen nog vele jaren van jouw diensten gebruik te mogen maken.

Contactgroep *Rondom de Toren St. Agatha*
Dion Jilesen

Rondom de Martinustoren Katwijk

Advent is dromen dat Jezus zal komen (een eenvoudig kinderliedje)

Het einde van het jaar is al weer bijna in zicht, als dit parochieblad verschijnt. Als de klok verzet is en de bladeren gaan vallen, brengt dit voor Katwijk heel veel werk met zich mee.

Een grote parochietuin is prachtig, als alles er *pico bello* bij ligt, maar dan moet er bijna dagelijks blad geruimd worden, wekelijks takken geraapt, de goten en afvoeren schoon gehouden. Ook het kerkhof kreeg rond Allerzielen weer een extra onderhoudsbeurt. Nabestaanden poetsten de graven op en legden bloemen en/of bloemstukken neer. Het kerkhof stond weer volop in de schijnwerpers.

De avondwakegroep heeft voor 'n mooie Allerzielenviering gezorgd. Samen met het koor en de bloemengroep was het een waardige en stemmige viering. Op 11 november (H. Martinus) zijn 7 gezellige fruitschaaltjes naar de zieke parochianen gebracht. Deze mooie traditie moeten we in ere houden. Het kerkbestuur en de contactgroepen hebben gezamenlijk op deze Martinusfeestdag overleg gehad over verleden, heden, maar vooral toekomst (zie elders in dit blad).

Inmiddels wordt al aan de volgende periode gewerkt. Advent, het begin van het kerkelijk jaar. De adventskrans wordt opgehangen, de kerststal van stal gehaald, in de vieringen wordt aandacht geschonken aan bezinning en voorbereiding voor Kerst, de werkgroepen en het koor zijn al bezig met plannen en repeteren. Er zijn reeds contacten gelegd voor de meimaand 2014. En zo glijden we het nieuwe jaar in.

Zowel privé, sociaal en kerkelijk is het eind van het jaar een drukke periode. Niks dromen, het nieuwe jaar geeft stof tot nadenken. Wat brengt ons dit jaar, 'n jaar na de fusie, wat verandert, wat blijft, hoe wordt het ontvangen, wie gaat ons helpen met het bouwen aan een gezamenlijke parochie, want alleen kunnen we niets in deze tijd. Willen we in ons dorp de geloofsgemeenschap in stand houden, dan zullen we er met zijn allen aan moeten bijdragen, letterlijk en figuurlijk.

Wij wensen U allen mooie feestdagen, met veel gezelligheid en 'n beetje dromen. Wij hopen u in deze donkere dagen eens te ontmoeten en danken allen voor de medewerking en steun die wij van velen hebben ontvangen.

Contactgroep *H. Martinus, Katwijk*
Ria van Kempen

Waar eens David werd geboren
*Waar eens David werd geboren
wordt een kind in 't stro gelegd.
Daar ligt een geboren herder,*

*hem is alle plaats ontzegd.
Maar - en dit geheim is groot
hij troont op Maria's schoot.*

*In de armen van zijn moeder
wordt de liefde zijn tegoed.
Daar leert hij van harte zingen
van de God die wond'ren doet.
Liefde leidt hem totterdood,
tot hij rust vindt in haar schoot.*

*Alle dagen van ons leven
heeft dit kind ons liefgehad.
Met ontferming diep bewogen
over wie geen herder had.
Hij, die alle mensen weidt
met zijn staf van lieflijkheid.*

*Eenmaal zullen wij aanschouwen
wat ons hart nu nog verwacht.
Gaat zijn liefde zich ontvouwen
als het einde aan de nacht,
stralen zal dan Hij als zon,
of de schepping weer begon.*

Sytze de Vries

Rondom de Lambertustoren Linden

De afgelopen periode zijn er in de Lindense Lambertus op zondagmorgen wekelijks vieringen verzorgd. Afwisselend gingen in deze diensten pastoor Theo Lamers voor en een van de voorgangers uit de Lindense werkgroep liturgie.

Twee bijzondere vieringen waren de Lambertusviering op 15 september jl. (ter ere van onze patroonshelige St. Lambertus en de herdenking van de oorlogsslachtoffers op ons kerkhof) en de viering van Allerzielen op zaterdagavond 2 november jl.

Bijzonder pijnlijk is het te moeten vaststellen dat het Lindense Gelegenheidskoor is opgehouden te bestaan. Op de grote feesten was de prachtige zang voor veel bezoekers van onze kerk een vaste waarde in de liturgie; de koorleden zelf beleefden in de repetities en in de deelname aan de vieringen een extra dimensie in het samen Kerk-zijn. Het heeft alles te maken met het beleid in ons bisdom Den Bosch en de concrete gevolgen hier voor de Lindense geloofsgemeenschap.

In de aanloop naar het einde van het kerkelijk jaar bereiden we ons voor op de Adventstijd en het Kerstfeest. De viering van Kerstmis zal anders zijn door het wegvallen van voorganger Piet Vermeeren en het gelegenheidskoor. We willen op Kerstavond een bijzondere viering verzorgen waarin vrede en verbondenheid met elkaar en met ons ideaal centraal staan. En zo houden we hier in Linden het kaarsje brandend.

Contactgroep *Rond de H Lambertus Linden*
Ton Keijzers

Contactgroepen Rondom de Torens

geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Thea Hermans 315892 Peter Hendriks 314030
Dion Jilesen 312097

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Tiny Josemanders 317936 Wilma van Daal 313871
Nelly Strik 317243 Harrie van den Heuvel 313005
Mickey Nuijs 318725 Piet Wagemans 312069
Harry van Haren 314333

geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Frans van den Bogaard 315742
Peter Hendriks 322822
Wim Hofmans 313998

geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Maarten Hermens 0643138081
Henriëtte van de Lockant- Heijltjes 318029

geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Jacqueline Lamers-Manders 321008
Thea Scheers-Jans 320137

geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Ria van Kempen 317612 Ton Lukassen 314633

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden

Voorzitter: Ton Keijzers 384067
Secretaris: Jan van den Broek 322819
Kerkhofzaken en intenties: Mien Heijnen 316272
Coördinatie liturgie: Herman van Rhee 315904

Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat:
Kerkstraat 10 312555

Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:

Geloofsgemeenschap H. Agatha: 318277
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333
Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is te bereiken via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Parochiestatistiek

Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

22 augustus	Tien Joosten	89 jaar	H. Jozef
3 september	Hend Thijsen	86 jaar	H. Martinus
5 september	Grada Linssen	86 jaar	St. Martinus
10 september	Wil Janssen Lok		
	74 jaar		H. Lambertus - Beers
4 oktober	Annie van de Lockant-van Vliet		
	69 jaar		H. Lambertus - Beers
18 oktober	Toon Voet	63 jaar	H. Jozef
23 oktober	Dini Timmers	68 jaar	St. Martinus
26 oktober	Henk Nuijts	25 jaar	H. Jozef
26 oktober	Piet Kooijmans	82 jaar	H. Jozef
1 november	Toon Verbruggen	78 jaar	St. Martinus
20 november	Tina Arntz-van Lanen		
	93 jaar		H. Lambertus - Beers
26 november	Diny Maassen-Stortelder		
	85 jaar		H. Jozef

Namens onze parochie willen we de familie veel sterkte wensen met dit verlies.

Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

1 september	Yoëna Cornelissen	H. Jozef
18 september	Alexander Nuissl	H. Jozef
22 september	Michaela Pas	H. Agatha
29 september	Dylano Roelofs	H. Jozef

29 september	Michel Thoonen	H. Agatha
29 september	Revi Broeren	H. Agatha
6 oktober	Ivar Straatman	St. Martinus
20 oktober	Silvijn Melsen	St. Martinus
2 november	Emma Romme	H. Agatha
3 november	Lieske Peeters	H. Lambertus - Beers
3 november	Rens Kaal	H. Lambertus - Beers
3 november	Kevin Cornelissen	H. Jozef
10 november	Milan Rutten	St. Martinus
24 november	Juliette Bos	H. Lambertus - Beers

Hartelijke felicitaties voor de gedoopte, de ouders en familie!

Huwelijk

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het huwelijk met elkaar verbonden:

30 augustus	Louis Heijsterman en Louise van den Broek	H. Agatha
20 september	Leon Duijkers en Chrystel Honig	St. Martinus
20 september	Stein van Kempen en Anne Kooijmans	H. Agatha
11 oktober	Jeroen Aldenhoven en Agnes van Erp	St. Martinus

Van harte proficiat met jullie huwelijk!
Namens onze parochie wensen we jullie vele jaren samen en hele goede tijden.

Ad te levavi animam meam ...! Zo wordt zingend de liturgische sterke tijd van de Advent geopend. Het zijn woorden uit Psalm 25: "Tot U, Heer, stijgt mijn verlangen; op U, mijn God, is mijn vertrouwen." Deze psalm, een lied van vertrouwen en verlangen, zet de toon voor de Advent.



Want, de Advent wordt gemarkeerd door verlangen, door een wederzijds verlangen. Een hartsbeweging van de aarde naar de hemel, en van de hemel naar de aarde: van de mens naar God, en van God naar de mens. Wij verlangen; wij verwachten. Verwachten is hoopvol wachten met geheel ons wezen! Dat blijkt uit een andere psalm: "Ik verwacht de Heer, wacht met heel mijn ziel, en ik hoop op zijn woord." (Psalm 130,5). Wachten met geheel onze ziel, met geheel ons hart, met geheel ons verstand, met al onze krachten ... dat kenmerkt het verwachten van de Advent: bezielend en bezielend.

Ook God koestert een verlangen. Hij ziet uit naar ons! Hij wil zich aan ons kenbaar te maken, op het moment dat 'de volheid der tijden' wordt genoemd. God wil zich doen kennen op unieke wijze: door mens te worden, zoals wij. Dit is een heel aparte zegen van Godswege. Wij gaan God tegemoet; God komt ons tegemoet. Een ontmoetend gebeuren getekend door verwondering en erkenning.

Het actief deelnemen aan de liturgie van dit vierweken-seizoen dat aan 25 december -het Hoogfeest van de Geboorte van de Heer - vooraf gaat is wezenlijk om die beweging gewaar te worden, en mee te maken. Ons verlangen zal niet worden teleurgesteld. God beschaamt ons vertrouwen niet. Ons hart raakt niet ontsteld. Straks ontmoeten wij - God en mens - elkaar in het kwetsbare Kind van Bethlehem: de zoon van Maria en Jozef. God kijkt ons aan in de ogen van dit Kind. Zijn blik dringt door tot in ons hart. In de psalmen worden over dat Kind grootse dingen voorgezegd: "Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen; Hij zal opkomen voor de misdeelden, Hij zal de machten die ons dwingen breken en binden, Hij zal leven, onvergankelijk als de zon ..." (naar Psalm 72).

De vier weken voor Kerstmis willen in de Kerk liturgisch gevierd, en in het hart spiritueel beleefd worden: vooral

met Jesaja, Johannes de Doper, Maria en Jozef als grote bijbelse en inspirerende figuren. Kerstmis zonder die voorafgaande Adventsbeleving, kan moeilijk écht Kerstmis zijn. Spiritueel - pedagogisch, zou ik zeggen, is die voorbereidingstijd fundamenteel, om de echte zin en de innige vreugde van het eigenlijke Kerstfeest te kunnen proeven en er ten volle 'de volheid' van te kunnen genieten. Want Kerstmis is: "dankbaar leven de volle tijd...".

De Adventstijd voedt en versterkt onze verwachting, en maakt ons duidelijk wat van ons verwacht wordt: wij verwachten God, en vernemen wat God van ons verwacht: mensen zijn van goede wil!

De viering van de Advent verlicht de donkere weken voor Kerstmis. Symbolisch wordt dat met een eenvoudig ritueel in beeld gebracht. Vier kaarsen op een krans. Eén voor elke week, doorgaans op zondag ontstoken. Een lichtmeditatie. Het Adventslicht groeit en wordt sterker, naarmate het licht in onze natuurlijke omgeving zwakker wordt, en korter van duur. "Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal."

Op Kerstdag klinken dan de woorden uit de Proloog van het Johannesevangelie: "Het ware licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld." (Joh. 1,9). Daarmee wordt Jezus bedoeld: het licht der wereld, het ware licht dat echt verlicht en iedereen verlicht. Christen - zijn is licht zijn, verlicht door het ware licht. De Advent oefent ons in ontvankelijkheid voor het ware, onuitdoofbare licht dat in de wereld moet komen om iedere mens te verlichten.

En dan is er nog wat 'het kerstnoveen' wordt genoemd, al klopt dat numeriek (negen) niet helemaal. Het is een nog sterkere tijd in de al sterke tijd: vanaf 17 tot en met 24 december. Tijdens de vespers, het kerkelijk avondgebed, zingen we bij de Lofzang van Maria of het Magnificat een O-antifoon. Het populaire lied "O kom, o kom, Emmanuël ... weest blij, weest blij, o Israël, Hij is nabij, Emmanuël" is aan deze Adventstraditie geïnspireerd. Dit lied wordt dan ook best alleen tijdens die laatste Adventsdagen gezongen.

De O-antifonen roepen Christus aan met één van de aansprektitels die door de oudtestamentische profeten aan de Komende Heiland gegeven werden: Wijsheid (Sapientia), Heer (Adonai), Wortel (Radix) van Jesse, Sleutel (Clavis) van David, Dageraad (Oriens), Koning (Rex) der volkeren, Emmanuël. Als de hoofdletters van elk eerste Latijnse woord van de antifoon van achter naar voor gelezen worden, ontstaat een acrostichon of een lettervers: *Ero Cras*. Dit betekent: Morgen zal ik zijn! Nu bidden wij: Maranatha, kom Heer Jezus (Ap. 22,20)!

Pierre-Paul Walraet o.s.c.

Gerarduskalender 2014

De oorsprong van de Gerarduskalender gaat terug tot de jaren '20 van de vorige eeuw, toen Klooster Wittem zich ontwikkelde tot een bedevaartsplaats voor de H. Gerardus Majella. Met de koop van de kalender ondersteunden toen - en ook nu - het werk vanuit klooster Wittem. In de loop van de jaren is dat doel gelijk gebleven, maar de inhoud en vormgeving van de Gerarduskalender zijn steeds met de tijd meegegaan.

De Gerarduskalender is een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze kalender krijgt u 'iedere dag een beetje spirit'. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied.

Zoekt u nog een cadeautje voor onder de kerstboom? Misschien dat de Gerarduskalender u op een idee brengt! En u steunt er het klooster van Wittem en onze eigen parochie mee.

De kalender uit Wittem is verkrijgbaar op het parochie-secretariaat. De kalender kost € 6,50.

Met de parochie naar Lourdes

Het bisdom Den Bosch organiseert van 27 april tot en met 2 mei 2014 een bedevaart naar Lourdes, de plaats waar in 1858 de heilige maagd Maria verscheen aan Bernadette Soubirous. De gezamenlijke reis is in het bijzonder bedoeld voor de parochianen van alle nieuw gevormde parochies, waaronder dus ook onze eigen Heilige Martinusparochie. In principe kan iedereen aan de reis deelnemen, ook mensen die (medische) zorg nodig hebben. Vanuit onze parochie hebben we er voor gekozen om per vliegtuig te reizen. Pastoor Theo Lamers zal de bedevaart pastoraal begeleiden.

Samen op weg

Onze H. Martinusparochie ziet de bedevaart als een uitgelezen kans voor de parochianen uit onze zeven kernen om de onderlinge band te versterken en nieuwe contacten te leggen. Door samen te reizen, te bidden, te vieren, te pelgrimeren, komen we nader tot God en tot elkaar. Letterlijk en figuurlijk gaan we samen op weg als gemeenschap voor een onvergetelijke ervaring. Mgr. Hurkmans roept met name ook jonge gezinnen en jongeren op om van deze mogelijkheid gebruik te maken. En misschien vinden oma en opa het wel leuk om op deze manier hun kleinkinderen kennis te laten maken met Lourdes? Om de drempel voor hen zo laag mogelijk te maken, geldt voor kinderen en jongeren tot 27 jaar een speciaal tarief. Middelbare scholieren kunnen tijdens de

reis bovendien invulling geven aan hun maatschappelijke stage.

Programma

In Lourdes wordt een centraal programma aangeboden. Dit bestaat onder andere uit een viering aan de Grot, de internationale hoogmis, de kruisweg, de lichtprocessie, de sacramentsprocessie en diverse Nederlandstalige vieringen. Buiten het centrale programma is er volop ruimte voor eigen invulling en ontmoeting. Ook kan er deelgenomen worden aan een excursie naar o.a. de Pyreneeën.

Organisatie

Het bisdom organiseert de bedevaart in nauwe samenwerking met VNB en met de parochies. VNB organiseert al sinds 1883 bedevaarten naar Lourdes, is erkend door de Nederlandse bisschoppenconferentie en is een professionele reisorganisatie met een geheel eigen identiteit en persoonlijke aandacht voor de individuele pelgrim. Eigen Nederlandstalige vrijwilligers van VNB staan de hele reis voor u klaar. Zie voor meer informatie: www.vnbreizen.nl.

Informatieavond

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u informatie ontvangen over de reismogelijkheden en bijbehorende prijzen, neem dan vrijblijvend contact op met de VNB-contactpersoon van onze parochie: Anny Spanjers, telefoon (0485) 31 33 93. Tevens zal er op woensdag 18 december een informatieavond georganiseerd worden in de pastorie van de H. Martinuskerk in Cuijk-centrum, Kerkstraat 10. Iedereen is hier van harte welkom.

Grootste kerststallenexpositie

Vanaf zaterdag 14 december tot en met zondag 5 januari staat de St. Petrusbasiliek aan de Steenstraat in Boxmeer geheel in het teken van het kerstfeest.

Grote Kerststal

Boven in de basiliek is een grote kerststal (35 m) met levensgrote beelden en een aantal historische gebouwen van Boxmeer opgesteld. Zo treft u in het decor o.a. aan: de toren van de St. Petrusbasiliek, cultureel centrum De Weijer, het Kasteel, de protestantse Kerk, de Spieker, de St. Rochuskapel en de Nepomuckapel. Nieuw in het historische decor is dit jaar de boog tussen de basiliek en het Carmelklooster. Verder een prachtig panorama aan het Meer van Tiberias met de stad Tiberias,



het stadje Nazareth, het Herdersveld en een aantal groen- en waterpartijen. Natuurlijk staat de kerststal met vooroorlogse, levensgrote beelden van de firma gebr. Linssen uit Venlo centraal.



Boven in de basiliek en in de sfeervolle crypte is de grootste kerststallenexpositie van Nederland ingericht. Meer dan 350 kerststallen uit alle delen van de wereld zijn te bezichtigen. In de Doopkapel van de basiliek kunnen kinderen terecht voor een uitdagende "Kinder-Kerst-Puzzel". Onder de goede oplossingen worden drie kerststalletjes verloot.

De St. Petrusbasiliek is geopend van zaterdag 14 december tot en met zondag 5 januari, dagelijks van 14.00 - 16.30 uur. Tijdens de weekenden en 1e en 2e Kerstdag kunt u op het ontmoetingsplein terecht voor een heerlijk kopje koffie of thee. Toegang: vrijwillige bijdrage voor het Lourdesfonds Boxmeer.

Voor inlichtingen en rondleidingen (ook eventueel buiten openingstijden) kunt u bellen met: 0485- 573162.

Rust Zonder Roest

Stichting Welzijn Ouderen Cuijk, Actieradius en Ouderen en Levensvragen in het land van Cuijk starten in januari 2014 met de cursus Rust Zonder Roest

We willen deze nieuwe cursus beginnen met een informatieavond op woensdag 27 november 2013 in wijkaccommodatie De Nielt, Lavendel 250 in Cuijk, aanvang 20.00 uur.

Waar gaat deze cursus over?

Je gaat met pensioen, je kinderen zijn de deur uit, je hebt geen noodzakelijk dagelijks ritme meer want je hoeft niet meer vroeg op te staan. En dan begin je te peinzen over een zinvolle invulling van de rest van je bestaan. Doordat er meer tijd is voor andere, nieuwe dingen, is het ook een tijd van bezinning op je mogelijkheden. Iedereen heeft dromen in zijn leven, op het gebied van werk, relaties, gezondheid of persoonlijke ontwikkeling.

In de cursus **Rust Zonder Roest** wordt er gereflecteerd op het eigen leven en er worden nieuwe inzichten verkregen. De cursus stimuleert tot nadenken over de invulling van de nieuwe levensfase. De deelnemers worden zich bewust van hun persoonlijke keuzevrijheid en kijken naar hun concrete mogelijkheden en al dan niet verborgen talenten. Zo wordt ruimte gecreëerd om je leven te verdiepen en je heel gericht bezig te houden met de vraag 'hoe kan ik deze levensfase zinvol vormgeven'. Daarover gaat de cursus **Rust Zonder Roest**.

Voor wie?

De cursus Rust Zonder Roest is bedoeld voor mensen tussen 60 en 67 jaar. Ouder worden gaat gepaard met ver-

lies, maar geeft ook winst. Focussen op wat je wel kunt is positiever dan op wat je niet (meer) kunt. Het gaat om het vinden van een balans in het dagelijks leven en het gaat erom actief te blijven en op wat voor manier dan ook te participeren in de samenleving.

Deskundigheid

De cursus is ontwikkeld door Prof.Dr. Nan Stevens en Dr. Erika Timmer vanuit het centrum voor Psychogerontologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Een van de twee docenten die de cursus geven is daar getraind om de cursus te mogen geven. De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2,5 uur voor minimaal 10 en maximaal 14 personen. De data zijn 20 januari, 3, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 7 en 28 april, 12 en 26 mei 2014. Plaats: wijkaccommodatie de Nielt, Lavendel 250 in Cuijk. Kosten: €50 p.p. voor de hele cursus inclusief materiaal.

Hebt u interesse?

Bezoek dan geheel vrijblijvend de informatieavond op 27 november in wijkaccommodatie De Nielt. Daar is gelegenheid kennis te maken met de twee docenten, meer te horen over de inhoud van de cursus en vragen te stellen.

We zouden het fijn vinden als u zich van tevoren voor deze avond aanmeldt om te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Dat kan via een mail naar info@radius-lvc.nl of een telefoontje naar Radius 0485 574440.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de organisatoren mariejantienkreeft@radius-lvc.nl of ullabecker@radius-lvc.nl.

Concert Vocaal Ensemble Tissonant

Vrijdag 13 december a.s. zal Vocaal Ensemble Tissonant uit Nijmegen een concert geven in de Martinuskerk in Cuijk. Aanvang van het concert is 20.00u.

Het concert zal in het begin vooral in het teken staan van Psalm 50: Miserere mei Deus, Heer heb medelijden met mij. Vele componisten hebben deze bekende psalm muzikaal vorm gegeven. Tissonant zal 4 versies van deze psalm ten gehore brengen. Uit verschillende muzikale perioden van de 16e t/m de 20e eeuw zal de muziek klinken van Allegri, Byrd, Lotti en Miskiewicz.

Na de pauze zingt Tissonant een aantal liederen van F.Schubert, o.a. de liederen: Die Nacht en An die Sonne. Vanwege het aanstaande kerstfeest zullen tenslotte een viertal kerstliederen ten gehore worden gebracht. Het concert staat onder leiding van de dirigent George Dielemans.

Toegang voor het concert is gratis maar na afloop zal er een deurcollecte plaats vinden waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de St Vincentiusvereniging. Namens de Parochiële Caritas Instelling H. Martinusparochie (voorheen Armenbestuur St Martinusparochie, Cuijk) bent u van harte uitgenodigd voor dit concert.

Een verhaal vol hoop

Kerstmis is een feest in de donkerste tijd van het jaar. Als kind vond ik de donkere dagen voor kerst al geweldig, omdat dan overal de lichtjes werden opgehangen en de kaarsjes gingen 's avonds aan. Mijn zusje en ik vonden het geweldig om samen de kerstboom te versieren en daarna uiteraard de kerststal in te richten. Die kerststal ging bij ons helemaal volgens het verhaal. De herders kwamen als eerste aan en zij stonden dus ook al om de kribbe heen. De koningen arriveerden later, dus die stonden een beetje achteraf, net buiten de stal, maar nog altijd in het zicht. Ze kwamen tenslotte uit het verre oosten om het kerstkindje te zien.

Het kerstverhaal is het meest bekend onder kinderen en jongeren, maar ook onder oudere generaties. Als je aan een willekeurige jongere zou vragen wat we met Pasen of Pinksteren vieren, zouden er meer de schouders ophalen, dan wanneer je ze zou vragen waar Kerstmis voor staat. Met Kerstmis zitten er meer mensen in de kerk dan op andere feestdagen. Waarom is kerst nu zo belangrijk?

Met Kerstmis vieren we de geboorte van een nieuw kindje, een kindje dat hoop geeft. Jezus wordt geboren. Hij, als zoon van God, zal de mensheid meer geluk brengen. Hij is de Messias, de verlosser. Hij zal alles beter maken. Hij is het licht van de wereld. En wie wil nou niet van dat beetje hoop proeven? Wie wil nou niet getuige zijn van het lichtje in de duisternis?

Ylona

Vormsel 2014

De voorbereiding van het vormsel voor 2014 gaat weer van start voor tieners in groep 8 of de brugklas. In onze parochie wordt het vormsel toegediend op zaterdag 7 juni 2014 door mgr. R. Mutsaerts in de Martinuskerk. De voorbereiding bestaat uit ongeveer 8 bijeenkomsten. De voorbereiding zal plaatsvinden met alle andere vormelingen uit de geloofsgemeenschappen van onze parochie.

Geef het snel op want de ouderavond is al op 4 december om 20.30 uur in de parochiezaal van de Jozefkerk (De Valuwe 2).

De ouders zelf melden hun zoon/dochter aan, om het vormsel te ontvangen. Op de aanmelding moeten staan: roepnaam zoon/dochter, achternaam, geboortedatum zoon/dochter, doopdatum en doopkerk zoon/dochter, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

De aanmelding kunt u digitaal via info@martinuscuijk.nl sturen.

Werkgroep Vormsel en pastoor Theo Lamers



*Dankbaar
ga ik weer
naar daar ...
Neem ik je mee
ver over zee*

*Misschien
dat jij nu kunt zien,
ver voorbij
de bonen en rijst,
de Guarana,
achter de palmen
van Copacabana,
verder dan
het land van bananen,
maar ergens
tussen mijn lach
en mijn tranen*

*Misschien
dat jij nu kunt zien
ver voorbij
duizenden jongeren,
een hagelwit strand,
achter het Christusbeeld,
dit prachtige land
verder dan
de geelgroene vlag,
maar ergens
tussen mijn tranen
en lach*

*Dankbaar
ga ik weer
naar daar ...
Neem ik je mee
ver over zee
En misschien,
wellicht,
dat jij nu kunt zien
verraadt mijn gezicht
of het nu huilt
of lacht
alles
wat deze plek
mij bracht.*

Geschreven door WJD-ganger Inge Schuffelen

Jongeren aan de slag....

met Sint Martinus als voorbeeld

Op zondag 10 november kwamen we met zo'n 25 jongeren samen om elkaar te ontmoeten, ons geloof te verdiepen en samen te vieren tijdens de najaarsbijeenkomst van het bisdom in Cuijk.

De middag begon met een inspirerende lezing van Pas-



toor Theo Lamers over Sint Martinus en Diaconie. Aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid verkende hij samen met jongeren wat diaconie is. Na afloop van de inleiding gingen de jongeren met elkaar in gesprek over diaconie en hoe ze dit in hun eigen dagelijkse leven kunnen toepassen. Er kwamen mooie gesprekken op gang en de inleiding en het gesprek heeft de aanwezigen geïnspireerd om er verder mee aan de slag te gaan. We konden meteen daarna ook aan de slag. We hebben zo'n 30 ouderen opgehaald in Maartenshof en zijn met hen door de Grotestraat naar de kerk gewandeld.

In de kerk stond er koffie en thee met zelfgebakken cake klaar voor iedereen en ontspon zich een gesprek tussen jong en oud. We hebben in de kerk samen gezongen, heerlijk gepraat over vroeger en nu, en pastoor Lamers heeft nog wat over de kerk en het orgel verteld, wat meteen werd vergezeld door orgelspel door Marcel Siebers. Op het einde van het bezoek aan de kerk hebben jong en oud samen een Onze Vader en Wees gegroet Maria gebeden en een kaarsje bij Maria opgestoken.

Na een frisse wandeling terug naar Maartenshof hebben de jongeren gezamenlijk de tafel gedekt en meegholpen met het serveren van het eten. Met als gevolg dat we met z'n allen samen de maaltijd konden nuttigen en samen nog even konden terugblikken op een leuke en mooie middag.

Na het eten zijn de jongeren nog terug gegaan naar de kerk om de dag af te sluiten met een Taizéviering, waar ook enkele parochianen bij aanwezig waren.

De Najaarsbijeenkomsten van het bisdom worden in verschillende parochies georganiseerd en alle jongeren uit het hele bisdom zijn welkom om aan te sluiten. De vijftientig jongeren die aanwezig waren op 10 november kwamen dan ook vanuit alle hoeken van het bisdom en natuurlijk waren ook de Cuijkse jongeren vertegenwoordigd. De volgende najaarsbijeenkomst is op zondag 15 december in Drunen, alle jongeren uit Cuijk en omgeving zijn bij dezen van harte uitgenodigd!

Astrid Bakker

Verdieping in ons geloof

Esmay, één van onze jongeren die mee is geweest naar de WereldJongerenDagen in Rio, is in oktober opgenomen onder de geloofsleerlingen. Volgend jaar met Pasen zal zij de sacramenten van het doopsel, het vormsel en de Eerste heilige Communie ontvangen.

In de periode hieraan voorafgaand mag zij zich verdiepen in het geloof. Samen met haar hebben we afgesproken dat ze dat niet alleen doet, maar dat iedereen die daaraan mee wil doen, van harte welkom is. Samen nemen we haar zo op in onze gemeenschap en groeien en delen in het geloof. We starten daarmee op maandag 2 december.

In principe komen we twee keer in de maand een uur bij elkaar van 19.00-20.00 op de pastorie. Voor de komende periode is dat op 2 en 23 december, 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart.

Als gespreksleidraad nemen we de Catechismus van de Katholieke Kerk. Verschillende onderdelen zullen steeds gespreksonderwerp van de avond worden.

PRIBORD



Parochie-agenda

- 1-12 Rock Solid-bijeenkomst
- 4-12 Ouderavond Vormsel
- 10-12 Rondleiding kerk groep 4 Beers
- 15-12 Jongerenbijeenkomst Drunen
- 16-12 Team Rock Solid
- 5-1 Rock Solid
- 15-1 Kinderbijeenkomst Communie Beers-Vianen
- 22-1 Kinderbijeenkomst Communie Cuijk
- 28-1 Vergadering Jeugd en Jongeren bisdom
- 30-1 Ouderavond Communie
- 2-2 Rock Solid
- 5-2 Kinderbijeenkomst Communie Beers-Vianen
- Rondleiding kerk communicanten Vianen
- 17-2 Team Rock Solid
- 19-2 Werkgroep Communie
- 19-2 Kinderbijeenkomst Communie Cuijk

Communie 2014



Hallo allemaal,

De Communiewerkgroepen zijn alweer volop bezig. De informatieavonden zijn al geweest en deze maand begint het communieproject voor de kinderen. In het voorjaar van 2014 zullen ongeveer 50 kinderen hun Eerste Heilige Communie gaan doen in de geloofsgemeenschappen van Beers, Vianen en Cuijk. Tijdens de 6 kindermiddagen komen verschillende onderwerpen aan bod: Advent en Kerstmis, Thuis en in de kerk, Bidden, Veertigdagentijd en Pasen en Eucharistie. Ook dit jaar zal er weer gezamenlijk met alle geloofsgemeenschappen het Palmpasenfeest voorbereid worden door het maken van een Palmpasestok. Tijdens het project zullen de kinderen ook een rondleiding door de kerk krijgen en gaan ze op bezoek bij de bakker.

Iedereen veel plezier toegewenst met de voorbereidingen van deze mooie bijzondere dag.

Communiewerkgroep Heilige Martinus parochie

Communie 2014

Vianen maandag 21 april om 11.00 uur (2de paasdag)

Beers maandag 21 april om 13.30 uur (2de paasdag)

Cuijk zondag 18 mei om 11.00 uur (St. Martinuskerk)

Martinusfeest 2013

Al in oktober begonnen de voorbereidingen voor het Martinusfeest. Een groep van 14 kinderen, die dit jaar of vorig jaar de communie hadden gedaan, werden meegenomen in het verhaal van Martinus.

Tijdens de eerste bijeenkomst maakten de kinderen kennis met elkaar door licht en warmte van een kaarsje aan elkaar door te geven en daarbij hun naam te noemen. Omdat de gordijnen dicht waren ontstond er een bijzondere sfeer met al die brandende kaarsjes. Gedurende de bijeenkomst werd het eerste gedeelte van het levensverhaal van Martinus verteld. Bij het verhaal hoorden verschillende tekeningen die door de kinderen gekleurd en opgeplakt werden op grote vellen. Deze vellen hingen op 9 november tijdens de Martinusviering in de kerk zodat iedereen het levensverhaal van Martinus aan de hand van tekeningen kon volgen.

Ook hebben de kinderen nagedacht over wie belangrijk voor hen zijn en zijn er liedjes geoefend voor de Martinusviering.



Bij de tweede bijeenkomst werd het tweede gedeelte van het verhaal van Martinus verteld. Hierin leerden de kinderen dat Martinus best bisschop wilde zijn maar dan op zijn manier. Hij wilde mensen helpen maar zonder dat hij in een groot huis woonde en dure kleren had. In een van de verhalen ging Martinus naar een melaatse man die niet meer in het dorp mocht wonen omdat hij ziek was. Aan de hand van een spel ontdekten de kinderen hoe het voelt om buitengesloten te worden en hoe fijn het is als iemand je dan helpt of aandacht voor je heeft.

Tijdens deze bijeenkomst kwam ook iemand van de ziekenwerkgroep vertellen wat ze doen voor zieke parochianen en dat de meeste zieken heel blij zijn met het bezoek.



Op de dag van de Martinusviering kwamen de oudercommunicanten samen om de kerk te versieren en de stukjes te oefenen die ze tijdens de viering zouden voorlezen.

Tegen 16.00 uur waren er meer dan 80 kinderen en hun ouders in de kerk om lampionnen te komen maken. Voordat ze daarmee begonnen werd aan de hand van een prentenboek het verhaal van Martinus verteld. Nu wisten de kinderen waarom een lampionnenoptocht bij het Martinusfeest hoort. Een lampion brengt niet alleen licht, maar geeft ook warmte.

Van papieren bordjes en crêpepapier werden de mooiste lampionnen gemaakt. Met een elektrisch lampje erin was de lampion helemaal af en was er tijd om gezamenlijk te eten in de kerk.



Om 18.30 uur begon de Martinusviering. Samen met het Sint Antonius en Martinusgilde en de pages kwam Martinus de kerk binnen. Hij ging voor in de kerk zitten en nodigde alle kinderen uit om bij hem te komen zitten. Een aantal van hen interviewde Martinus over de dingen die hij gedaan had in zijn leven. Zo vroegen ze bijvoorbeeld hoe hij het vond om soldaat te zijn in het Romeinse leger (niet leuk), of hij zijn verhaal ook in de kerk had verteld (ja, hij werd bisschop) en hoe oud hij was geworden (81 jaar). Tijdens de viering werd ook fruit ingezameld. Dit fruit is de volgende dag door de ziekenwerkgroep en een aantal oud-communicanten naar Maartenshof gebracht.

Tegen het einde van de viering stak Martinus de fakkel aan waarmee hij voorop ging in de lampionnenoptocht op weg naar het parkeerterrein naast Maartenshof. Met de fakkel maakte hij het vuur aan. Bij het vuur was er voor iedereen een beker warme chocolademelk. Tegen 19.45 uur liep het Martinusfeest ten einde.

Hulp gevraagd bij kinderopvang!

Iedere tweede zondag van de maand is er in de H. Jozefkerk in Cuijk-Noord om 11 uur een gezinsviering waarbij het kinderkoor zingt. Tijdens deze viering is er ook de mogelijkheid om kinderen tot zes jaar bij de kinderopvang te brengen.

De kinderen kunnen onder begeleiding van minimaal twee volwassen lekker spelen. Zo kan iedereen uit het hele gezin mee naar de kerk, zonder dat het moeilijk wordt voor de allerkleinsten.

Voor deze opvang zijn wij op zoek naar **versterking** van het team. We willen proberen dat iedereen eens in de drie maanden aan de beurt is. **Heeft u zin en tijd om mee te komen helpen bij de opvang van de allerkleinsten in onze parochie tijdens de gezinsvieringen?** Dan horen wij dat heel graag van u.

U kunt hiervoor, en voor meer informatie, mailen of bellen naar Astrid Bakker (astrid_verhoeven@hotmail.com / 0485-750662)



Kindje wiegen

Kerst voor de allerkleinsten
Op eerste kerstdag is er 's middags in de Martinuskerk in Cuijk weer het kindje wiegen. De allerkleinsten uit de parochie zijn, samen met broertjes en zusjes, papa's en mama's, opa's en oma's van

harte welkom om samen Kerstmis te vieren.

We gaan op kraamvisite bij het kindje Jezus. We zingen samen kerstliedjes en luisteren naar een kerstverhaal. Na afloop van het kindje wiegen kunnen de kinderen de Kerstal bewonderen en gezellig wat drinken.

Kindje wiegen vindt plaats op **25 december om 15.30 uur in de Martinuskerk in Cuijk.**



Gouden kloosterling:
Br. Sjef van Hoek



Lampion knutselen
voor Martinus



Jubilarissen koor
Katwijk



Vertelavond WJD



Kerststal badeendjes



Zalig Nieuwjaar!!



Cecileafeest gemengd
koor Beers - Escharen



Bijeenkomst Communie
Vianen - Beers



Martinusvuur